

## Marias sommerferieeventyr 2006

Vi har i lang tid glædet os til at det blev sommerferie og så endelig skete det, faktisk så var vi så heldig at Mormor kom og legede med os hele fredagen mens mor og far var på arbejde.

### Tur til Rømø.

Om aftenen kørte vi hjem til Mormor i Højer og sov indtil vi måtte vække Mormor. Vi smurte en masse rugbrødsadder og pakkede en stor madkurv som vi tog med til Rømø. Det er første gang vi har badet i havet, det var så dejligt. Der var nogen andre som fangede krabber og puttede i en spand.

Jeg badede kun engang, det var blevet lidt koldt og jeg ville hellere blive oppe på i sandet sammen med far. Mormor og hendes veninde Elna var også ude at bade. Madderne var lækre og jeg blev godt mæt. Vi pakkede sammen og kørte tilbage til mormor og men jeg opdagede slet ikke at vi kørte fordi jeg faldt i søvn.



Billeder fra Rømø.

### Besøg af Maj og Rikke.

Mine kusiner Maj og Rikke kom på ferie hos os i 2 dage, de er bare så søde. De vil så gerne lege med Emilie og mig. De fortæller om heste som Maj rider på og vi stillede også telt op i haven.

Vi var i Dyrepark sammen hvor vi legede på hoppepuden. Den er bare rigtig lang og vi løb hurtigt frem og tilbage samtidig med at vi hoppede...puha det var godt mor og far havde juice med til at slukke tørsten.



Dyrene er vilde med pasta, især gedderne og lamaerne de er helt vilde med pasta, jeg prøvede at komme over til gedderne, men de hoppede op på mig, så jeg kravlede tilbage i sikkerhed igen.



Hjemme i haven hyggede jeg med Rikke og red på hesteryg ved Maj. De sov inde i vores legeværelse på en madras som vi havde pustet op til dem. Jeg glæder mig til vi skal være sammen med mine kusiner igen.



Besøg hos Bedstefar og Bedstemor i Bækmarksbro. Det er altid sjovt at besøge bedstefar og bedstemor, der er legeplads og Bedstefar har altid kyllinger som vi må røre ved. Hoppebolden er altså ikke så nem men jeg øver mig hver gang.



Bestemor havde været så sød og købt mange jordbær, som vi spiste med mælk og sukker mmmhh jeg elsker jordbær.

Vi har længe ønskede os en stor krokodille og tænk vi fik en af



Bestemor, den er kæmpestor. Vi pustede den op med en pumpe og så kunne vi lege på dem inde i stuen. Vi skal have krokodillerne med på ferie til Lemvig så vi kan få dem med ud i saltvandet.

Efter at vi havde leget hele dagen så kørte vi tilbage til Kibæk, vi sov i bilen hjem.

## Cykeltræningslejr



Se bare mig, jeg cykler hurtigt af sted uden støttehjul. Det er faktisk meget nemt og så er det sjovt.

Det startede med at far tog støttehjulene af og puttede en pind på cyklen. Så løb far eller mor af sted bag cyklen og sørgede for at jeg ikke væltede.

Pludselig så gik det nemt, jeg kunne helt selv cykle, det var faktisk fordi

jeg ville vise mormor at jeg også kan cykle uden støttehjul. Mormor er meget stolt.

## Dyrpark.



Vi var i dyrpark for at se Buller optræde sammen med de andre søløver. De er vilde med sild og laver mange forskellige kunster.

Gedderne fik også pasta som de plejer og så legede vi på den store legeplads. Jeg var dronning og skulle reddes af Emilie.

## På Hjerl Hede.

Det var lidt spændende at komme til Hjerl Hede, det var nemlig første gang vi skulle køre med hestevogn. Vi havde aftalt at mødes med Bedstemor og Bedstefar på parkeringspladsen. Bedstemor havde medbragt en rigtig god madpakke som vi spiste med det samme.



Vi fodre nogle en rigtig sød hest og så holdte vi en del pauser for at drikke æblejuice mmmhh. Der var meget varmt og det var hårdt at gå rundt hele tiden, men turen med hestevognen var sjov.



Da vi havde kigget ind i mange forskellige huse og spist boller fra en bager og set et mejeri, hvor far og Bedstefar smagt på kærnemælk, så var der tid til at tage hjem.

Vi sagde farvel til Bedstemor og Bestefar og spiste kager i bilen hele vejen hjem til Kibæk.

### Campingvogn i Lemvig.

Det er første gang at vi holder ferie i en campingvogn og vi skal være der i 6 dage. Campingvognen er rigtig flot, Emilie og jeg skal sove i køjeseng. Emilie nederst og mig i midten. Alt det vand vi skulle drikke hentede vi ved en hane som stod i nærheden af campingvognen, jeg hjalp far med at bære vanddunken.



Hver gang vi skulle på toilettet så skulle vi gå op til et hus hvor der var mange toiletter, også små til os. Der var også køkken i dette hus så vi lavede pasta med kødsovs og bagefter hjalp vi far med at vaske op.

Når vi skal handle kører vi ind til Lemvig by, der handler vi alt mad. En dag vi kom ind til forretningen stod der en stor levende elefant ude foran, den spiste æbler og kiggede på folk

som kom for at handle. Det var en elefant som optræder i cirkus og der var en mand med som fulgtes med den. Da vi kom ud fra forretningen igen var den gået hjem igen.

På campingpladsen kunne vi sidde udenfor campingvognen og puste sæbebobler og tegne i malerbøger, det var så dejligt.



Vi spillede også ludo jeg spillede sammen med mor og Emilie med far. Vi spillede også Yatzy, det er med terninger. Når vi havde tid så legede vi med vores barbiedukker, vi havde både Barbie, prinsen og hesten med, så vi kunne lege gode prinsesse lege.



Bedstefar og Bedstemor besøgte os i Campingvognen, vi legede på legepladsen og hoppede på hoppepuden. Bedstemor gav is, en isbjørn med tyggegumminæse.



Så var der tid til at bade i saltvandet med krokodillen. Vi pustede krokodillerne op det tog lidt tid fordi vi havde glemt pumpen.



Lige inden vi skulle ned til vandet blev jeg stukket af en hveps på min finger. Det gjorde rigtig ondt og jeg græd så mor og far trøstede mig.

Da det gik lidt bedre med min finger gik vi til vandet med vores store krokodille, vi tog kun en med som vi kunne deles

om. Vi havde også vinger på armene og det var rigtig sjovt at komme i vandet. Vi plaskede og svømmede på krokodillen. Jeg blev våd og synes ikke at det var sjovt længere men Emilie og far fortsatte med at svømme. Emilie er god til at svømme hun kan flyde på ryggen og svømme på maven. Det bliver jeg også god til engang.

Vi var kun i saltvand en gang men de andre dage var vi i badeland, hvor vi svømmede i lang tid. Vores fingre og tær var hel ruflede. Jeg lærte også at svømme ligesom Emilie og det er faktisk nemt nok at flyde på ryggen med ørerne under vand.

Bedstemor og Bedstefar inviterede os ud at spise på restaurant i Lemvig, vi fik pomfritter og til dessert et kæmpe glas med kakaomælk og is. Jeg elsker Bestefar rigtig meget og han får et stort kys lige på kinden.



Den ene dag kørte vi til Thyborøn for at besøge Jyllands Akvariet. Her er der mange forskellige fisk som lever i havet, far kender dem alle sammen fordi han er dykker. Far har samlet en krabbe op fra bassinet og vi kunne røre den.



Der var rørebassiner med små hajer, rokker og andre fisk. Vi prøvede at røre dem. De gjorde slet ingenting. Der var også et akvarium med en stor hummer. Vi rørte ved flade fisk i et stort bassin, de flade fisk havde gravet sig ned på bunden så man kun kunne se øjnene oven for sandet. Fiskene hedder rødspætter og helleflynder.

Vi så også et hus som var pyntet med muslingeskaller og snegle, det hedder sneglehuset. Det lå lige i nærheden af havet.



Vi gik over nogle trapper og så var vi lige nede ved havet. Der er store bølger og vi soppede så meget at vores bukser blev våde.



Efter vi havde soppet kørte vi ind til havnen for at købe is. Vi gik op på en strand hvor vi soppede og væltede i vandet så vi var plask våde. Samtidig med at vi soppede i vandet så vi en sæl som svømmede ude i vandet. Den havde kun hovedet oven vande.

Da vi havde sovet i 6 dage i Campingvognen så pakkede vi bilen og kørte tilbage til Kibæk. Det har været en rigtig god ferie og det var også dejligt at komme hjem til alle vores legesager.